

Weekbrief 1 september 2019

<p>1 september 10.00 uur Dhr. H. Lowijs</p>	<p>1 september 15:00 uur Ds. G. van Zanden</p>
<p>Samenzang: Gezang 289: 1, 2 en 5. Mededelingen door ouderling Stil gebed / Votum / Groet Samenzang: Psalm 84 : 1 en 6 (o.b.) Wetslezing Samenzang: Psalm 103: 6 en 7. (o.b.) Gebed bij opening van de Schrift Schriftlezing: 1 Johannes 2: 28 – 3: 10 N.B.V. - Kinderen naar kindernevendienst Samenzang: Opwekking 136: 1 en 2 Verkondiging: Hemelse intimiteit. Samenzang: De Liefde van de Vader – Wijs Gezang 303 – (tekst zie onder) - Kinderen terug uit k.n.d. Kinderlied: E.L.B. 456: 1 en 2 Dienst der gebeden Dienst der offeranden Samenzang: Gez. 441: 8 en 11. Zegen.</p>	<p>Zingen: LvdK Gezang 327 (mel. Ps. 134) Welkom en mededelingen Stil gebed Votum en groet Zingen: Psalm 44: 2 (OB) Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 136:22, 23 en 24 (OB) Lezen: Deuteronomium 1: 30 - 46 Gebed Zingen: Psalm 135: 7, 8 en 12 (OB) Prediking n.a.v. HC zondag 7 'Behalve Kaleb...' I. God strijdt voor hem (vs 30) II. God draagt hem (vs 31) III. God zoekt een plaats voor hem (vs 32-33) Zingen: Psalm 77: 9 en 11 (OB) Dankzegging Inzameling van de gaven Zingen: LvdK Gezang 397:1, 3 en 6 Wegzending en zegen</p>
<p>Collecten : Kerk, , Kerkelijke kassen , Bouwfonds</p>	

MEDEDELINGEN:

- 1. DIENSTEN 8 september:** 10.00 uur Drs. W. van 't Spijker (zendingsdienst) en 15:00 uur student J. van Limbeek.
- 2. COMMISSIE VAN BEHEER:** Gemeenteleden, Binnenkort komt de pastorie vrij. Wij zijn van plan om deze tijdelijk (vanaf september '19) te gaan verhuren. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met de voorzitter van de CVB. Bernhard de Jonge 06-22527720
Hartelijke groet commissie van beheer.
- 3. KINDERNEVENDIENST:** Na de vakantie zal er op de eerste zondag van de maand 's ochtends kindernevendienst zijn i.p.v. zondagschool tijdens de middagdienst. De datums zijn: 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december. Op de tijd van het kindermoment op de andere zondagen gaan de kinderen dan naar de kindernevendienst. Na het 1^e lied na de verkondiging komen de kinderen weer terug in de kerk.
- 4. UITNODIGING VOOR DE MIDDAGDIENST OP DE KAMPEERBOERDERIJ.** We zullen het fijn vinden om het clubkamp samen met de gemeente op 15 september af te sluiten op het kampeerterrein van Kampeerboerderij de Riegheide, Slenerweg 85, 7848 AG Schoonoord.

De dienst begint om 15:00 uur, inloop vanaf 14:00 uur met koffie. Spreker is evangelist dhr. R.J. Setz. Wanneer u vervoer nodig heeft, neem dan contact op met Christiaan Metselaar 06 43988383 of Richard Vos 06 41375532.

- 5. KAMP 2019:** We verzamelen op vrijdag 13 september om 18:00 bij ons kerkgebouw om gezamenlijk te beginnen en uitleg te krijgen over het eerste spel. We sluiten het weekend gezamenlijk af op de kampeerboerderij met een dienst. Het kampweekend zal zondags dan ook rond 16:30 afgelopen zijn.

We verblijven dit weekend in Schoonoord:

Kampeerboerderij "de Riegheide" Sienerweg 85 7848 AG Schoonoord

We vragen een bijdrage van € 25,- p.p. Deze bijdrage kan vrijdag direct bij aankomst in de kerk betaald worden aan de organisatie. Mocht deze bijdrage een probleem zijn, laat je niet tegenhouden, maar neem contact op met Stephan Mol (0611334509).

Mocht je een vriend of vriendin mee willen nemen, zeker doen!! Hoe meer ziel hoe meer vreugd!

Opgave voor dit weekend kan bij je clubleiding of op de lijst die in de gang in de kerk hangt.

TOT VRIJDAG 13 SEPTEMBER, GROETJES,

STEPHAN, KIM, MARJAN, RAMON EN FRANK.

**De Liefde van de Vader
wijs Gezang 303**

1.

De Liefde van de Vader
gaat boven ons verstand,
Het wonder van genade
de leiding van Zijn hand.
Hij geeft aan ons het leven
Zijn liefde telkens weer
wil alles ons vergeven
zo geeft Hij meer en meer.

2.

Het leven van ons mensen
is vaak niet tot Gods eer
Wij hebben zoveel wensen
verlangen steeds naar meer.
Toch is er in dit leven,
niets wat de leegte vult,
maar Hij blijft altijd geven
met liefde en geduld.

3.

De Toekomst lijkt onzeker
en morgen nog ver weg.
Maar het is vast en zeker
God heeft het zelf gezegd.
Dat Hij ons rust zal geven
Zijn liefde overwint.
Er wacht een eeuwig leven
Hij geeft een nieuw begin.

Opwekking 136

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

ELB. 456

Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
geef elkaar de hand,
je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein:
samen spelen is pas fijn.

Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld
niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn wij nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.